



Dit is de allereerste nieuwsbrief van Stichting *Mukomeze*. Stichting *Mukomeze* heeft ten doel de levensomstandigheden te verbeteren van vrouwen en meisjes die verkrachting en andere vormen van seksueel geweld tijdens de genocide van 1994 in Rwanda hebben overleefd. De nieuwsbrief zal ongeveer 2 à 3 keer per jaar verschijnen.

Over *Mukomeze*...

Mukomeze is een woord uit de nationale taal van Rwanda (Oost-Afrika). Het betekent "empower her" oftewel "sterk haar". Tijdens de 100 dagen durende genocide in Rwanda in 1994 zijn naar schatting 250.000 tot 500.000 (met name Tutsi)vrouwen en meisjes op brute wijze verkracht. Ook hebben zij andere vormen van seksueel geweld moeten doorstaan. De overlevenden van dit seksueel geweld ondervinden nog steeds de gevolgen hiervan. Traumatisering, stigmatisatie door hun omgeving en een slechte gezondheid leiden vaak tot een uitzichtloos bestaan. Zo'n 70% van de overlevenden van seksueel geweld is besmet met HIV. Het is echter nog niet te laat om hoop te brengen in de levens van deze vrouwen en meisjes.

Om hoop te brengen in de levens van deze vrouwen en meisjes is Stichting *Mukomeze* opgericht. Het doel van Stichting *Mukomeze* is een positieve impact te geven aan de levens van deze vrouwen en meisjes door hen fysiek, psychologisch, materieel, sociaal en spiritueel te steunen om zo bij te dragen aan hun "empowerment". Stichting *Mukomeze* ondersteunt hen via haar partnerorganisatie in Rwanda: [Solace Ministries](#).

Vooraankondiging "The Men Who Killed Me"

"The Men Who Killed Me" is een boek met getuigenissen en portretten van overlevenden van seksueel geweld

Zeventien getuigenissen en portretten van overlevenden van seksueel geweld (16 vrouwen en 1 man) van de genocide in Rwanda zullen rond april 2009 in boekvorm worden uitgegeven. Hiermee wordt aandacht gevestigd op de impact van verkrachting en andere vormen van seksueel geweld op een mensenleven.

Het boek met als volledige titel "The Men Who Killed Me: Rwandan Survivors of Sexual Violence" zal in **April 2009** door uitgever [Douglas & McIntyre](#) worden gepubliceerd. Hiermee zal het boek tevens de 15 jarige herdenkingsdag van het begin van de genocide markeren (7 april 1994). De samenstellers van het boek zijn Anne-Marie de Brouwer en Sandra Ka Hon Chu. De fotografie is verzorgd door Samer Muscati en de getuigenissen zijn verzameld door [Solace Ministries](#).

Het (engelstalige) boek kan reeds gereserveerd worden via [Amazone.ca](#)

Houd onze website in de gaten voor activiteiten omtrent de presentatie van het boek in het voorjaar van 2009!



Wist u dat...

...Stichting *Mukomeze* is opgericht op 8 mei 2008 in Den Haag en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27318760? ...uw giften fiscaal aftrekbaar zijn omdat Stichting *Mukomeze* een Algemeen Nut Beogende Instelling is (ANBI)? Voor meer informatie hierover raadpleeg de website van [De Belastingdienst](#).

Dag van de Mensenrechten bij het Wereldpodium

Op dinsdagavond 9 december 2008 nam Stichting *Mukomeze* deel aan het Wereldpodium in Tilburg. Deze forumavond was georganiseerd in het kader van de dag van de mensenrechten, die ieder jaar op 10 december wordt gevierd. De vraag die tijdens deze bijeenkomst centraal stond, was: Wat is er in de laatste 60 jaar (niet) bereikt inzake de mensenrechtensituatie in de wereld? Aan het Wereldpodium namen verder deel: Felix Ndahinda (promovendus inheemse volkeren, UvT) en Willem van Genugten (hoogleraar UvT). De presentatie was in handen van Rianne Letschert en Ralf Bodelier.

Namens *Mukomeze* werd gesproken over de verkrachtingen tijdens de genocide in Rwanda, met name o.b.v. een getuigenis van Jeannette. Jeannette is een Rwandese Tutsi vrouw die tijdens de genocide bijna dagelijks werd verkracht, door meerdere personen. Haar omstandigheden zijn erbarmelijk: ze is besmet met aids en heeft de zorg voor vier kinderen, waarvan er twee hiv-positief zijn. Jeannettes verhaal en foto's zijn o.a. opgenomen in het boek "The Men Who Killed Me".

Stichting *Mukomeze* was die avond ook aanwezig met een standje waar handwerkproducten, gemaakt door vrouwen uit Rwanda, werden verkocht. U kunt [het verslag](#) van de avond op de site van het Wereldpodium nalezen.

Vragen of opmerkingen? Mail naar info@mukomeze.nl

Als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, stuur dan een e-mail met dit verzoek naar info@mukomeze.nl



Stichting *Mukomeze* bedankt alle mensen en organisaties die zich in 2008 hebben ingezet voor de oprichting en ontwikkeling van de stichting! In het bijzonder bedanken wij de volgende personen en organisaties: Moniek Bertens (flyer), Albert Damhuis (website en printwerk), Rob Damhuis (nieuwsbrief), Hans Dekkers (Nederlands), Sandra Ka Hon Chu (Engels), Jelke van den Heuvel (flyer), Jitske Koppe (logo en flyer), Samer Muscati (foto's), Rabobank Hilvarenbeek-Oisterwijk (bankfaciliteiten) en Notariskantoor Spelt, Den Haag (oprichting *Mukomeze*).

Sponsoring Rabobank en Duncan Management BV

Door sponsoring van Rabobank Hilvarenbeek-Oisterwijk en Duncan Management BV, kunnen zo'n 60 vrouwen uit de gemeenschap Runda (15 km van de hoofdstad Kigali) worden geholpen. Met het gesponsorde geld worden landbouwvoorzieningen aangeschaft, waarmee zij zelf groenten kunnen verbouwen, deels voor eigen gebruik en deels voor de handel.

Helpen d.m.v. een sponsorschap

Tijdens het Wereldpodium (zie pag.1) kwam het verhaal van Jeannette aan bod (zie foto hieronder). Zij werd tijdens de genocide vele malen verkracht door verschillende daders en is nu besmet met aids. Door *Mukomeze* is inmiddels in Nederland een sponsor voor haar gevonden. Dankzij deze maandelijkse sponsoring kan Jeannette veel beter in haar inkomsten voorzien. Zij



verkoopt houtskool. Van de opbrengst hiervan kunnen haar kinderen naar school gaan en koopt ze onderdak, eten, medicijnen en kleren. Het is haar droom om op termijn een eigen kledingwinkel te hebben. **Voor €30 per maand kunt u vrouwen zoals Jeannette helpen hun dromen waar te maken.**

Hoe kunt u helpen?

Via individuele [sponsorschappen](#). Voor Stichting *Mukomeze* zijn individuele sponsorschappen een belangrijk instrument om zoveel mogelijk vrouwen in Rwanda te helpen. U steunt dan structureel één van de vrouwen die deze hulp zo ontzettend nodig hebben. Een sponsorschap van een Rwandese vrouw geeft aan dat er iemand is die om haar geeft.

Wanneer u voor een sponsorschap kiest, ontvangt u een foto van de vrouw die u sponsort, informatie over haar achtergrond en huidige situatie waarin zij leeft, en maximaal tweemaal per jaar een overzicht van de geboekte voortgang. Dit overzicht zal worden opgemaakt door onze partnerorganisatie *Solace Ministries*. Wanneer u contact met de vrouw die u sponsort zou willen, dan kan dat ook door bijvoorbeeld brieven met haar uit te wisselen. Om een vrouw te sponsoren betaalt u **€30 per maand**, dat is dus **€1 per dag**.

Andere manieren om te helpen:

- een eenmalige donatie doen;
- ons uitnodigen bij uw organisatie, school, rotary club, lion's club of kerk (wij houden graag een presentatie over het werk dat wij doen);
- [handwerkproducten](#) kopen: (kerst)kaarten met illustraties gemaakt van bananenbladeren, fruitmanden en vredesmanden, vervaardigd door overlevenden van seksueel geweld;
- aan familie, vrienden en kennissen vragen om in plaats van het kopen van een cadeau voor een bijzondere gebeurtenis geld te doneren aan Stichting *Mukomeze*.

Contactgegevens Stichting *Mukomeze*:

Adriaan van Bergenstraat 256 • 4811 SW • Breda (secretariaat)
info@mukomeze.nl • www.mukomeze.nl • bankrek.nr. 1435.58.927



Internationale Vrouwendag

De entreegelden voor het symposium over "Androgynous Leadership", dat in Utrecht georganiseerd werd door de [Rotary Club Utrecht International](#), ter ere van Internationale Vrouwendag (8 maart 2008), zijn aan *Solace Ministries* gedoneerd (€2.035,-).

Zes vrouwen zijn met deze bijdrage gesteund, met name door voor hen huizen te bouwen of te restaureren. Op bovenstaande foto ziet u Placidia voor haar nieuwe huis. Zij was ten tijde van de genocide pas elf jaar. Toch is zij meerdere malen verkracht. Placidia is nu met aids besmet. Door de sponsoring heeft Placidia nu weer een dak boven haar hoofd.

Wist u dat...

...wij werken volgens het principe "1 euro in = 1 euro uit"? Het bestuur van Stichting *Mukomeze* bestaat dan ook enkel uit vrijwilligers. De noodzakelijke kosten (zoals transactie- en printkosten) zullen niet meer dan 3% van ons totale budget bedragen. Op deze manier komt er zoveel mogelijk geld daadwerkelijk ten goede aan de vrouwen in Rwanda!

Rotary Club Breda-West

Op 14 november 2008 was Stichting *Mukomeze* uitgenodigd bij de Rotary Club Breda-West. Gesproken werd over de genocide van 1994 in Rwanda en de juridische nasleep hiervan. Met name de *Gacaca* (de traditionele rechtspraak in Rwanda) en het Rwanda-tribunaal (dat de hoogstverantwoordelijken van de genocide berecht en gezeteld is in Tanzania) kwam aan bod. Ook werd ingegaan op het werk van *Mukomeze* en werden handwerkproducten verkocht.

Stichting *Mukomeze* wenst u
een goed 2009!!!