



Dit is de vierde nieuwsbrief van Stichting *Mukomeze*. Stichting *Mukomeze* heeft als doel de levensomstandigheden te verbeteren van vrouwen en meisjes die verkrachting en andere vormen van seksueel geweld tijdens de genocide van 1994 in Rwanda hebben overleefd. De nieuwsbrief verschijnt twee à drie keer per jaar.

Over *Mukomeze*...

Mukomeze is een woord uit de nationale taal van Rwanda (Oost-Afrika). Het betekent "empower her", oftewel "sterk haar". Tijdens de 100 dagen durende genocide in Rwanda in 1994 zijn naar schatting 250.000 tot 500.000 (met name Tutsi)vrouwen en meisjes op brute wijze verkracht. Ook hebben zij andere vormen van seksueel geweld moeten doorstaan. De overlevenden van dit seksueel geweld ondervinden nog steeds de gevolgen hiervan. Traumatisering, stigmatisatie door hun omgeving en een slechte gezondheid leiden vaak tot een uitzichtloos bestaan. Zo'n 70% van de overlevenden van seksueel geweld is besmet met HIV. Het is echter nog niet te laat om hoop te brengen in de levens van deze moedige vrouwen en meisjes.

Hiervoor is Stichting *Mukomeze* opgericht. Stichting *Mukomeze* geeft een positieve impact aan de levens van deze vrouwen en meisjes door hen fysiek, psychologisch, materieel, sociaal en spiritueel te steunen om zo bij te dragen aan hun "empowerment". Dit doet zij via haar partnerorganisatie in Rwanda: *Solace Ministries*.

Nederlandse vertaling "The Men Who Killed Me"

Goed nieuws! De Engelstalige versie van het boek *The Men Who Killed Me*, met getuigenissen van overlevenden van de genocide in Rwanda, zal naar het Nederlands worden vertaald en uitgegeven worden door Wolf Legal Publishers. De Nederlandse versie zal vermoedelijk ergens tussen april en juni van dit jaar uitkomen.



De Engelstalige versie van het boek (€20) is nog steeds verkrijgbaar via *Mukomeze* (info@mukomeze.nl). De auteursopbrengsten van het boek gaan naar *Mukomeze*. De overlevenden wiens getuigenissen in het boek staan worden reeds met deze opbrengsten gesteund.

Zie verder: www.menwhokilledme.com.

Gezongen monument tegen seksueel geweld

Op 26 januari 2010 is, in het kader van de jaarlijkse Holocaustdag, geweld tegen vrouwen herdacht door middel van een gezongen monument. De bijeenkomst vond plaats in Theaters Tilburg. De Gregoriaanse Schola Karolus Magnus uit Nijmegen zong oude Gregoriaanse gezangen, afgewisseld met hedendaagse gezongen verhalen over misbruik van vrouwen. In deze zangteksten werd gebruik gemaakt van getuigenissen van Rwandese overlevenden van seksueel geweld. Het boek *The Men Who Killed Me* is hiervoor als bron gebruikt.

Verkoop kerstkaarten en vredesmandjes

De verkoop van kerstkaarten en vredesmandjes rondom kerst verliep goed en er is dan ook veel verkocht. Dankzij de verkoop kunnen we Rwandese vrouwen als Marie Louise (zie foto boven) helpen. Kaarten en vredesmandjes kunnen uiteraard het hele jaar door besteld worden. Kijk voor meer informatie op de website: www.mukomeze.nl.



Foto uit de foto-tentoonstelling "The Men Who Killed Me": Marie Louise met haar vier kinderen in hun huis.

Foto-tentoonstelling "The Men Who Killed Me"

Van 7 april tot en met 4 juli 2009 reisde de foto-tentoonstelling "The Men Who Killed Me" - bestaande uit 20 zwart-wit foto's op linnen van fotograaf Samer Muscati - rond door Nederland. Wegens de grote belangstelling is de foto-tentoonstelling ook nu nog op verschillende plaatsen in Nederland te bezichtigen.

De foto-tentoonstelling was van 25 november 2009 tot en met 10 februari 2010 te zien bij Cordaid in Den Haag. De tentoonstelling werd daar op 26 november geopend met een lunchbijeenkomst. *Mukomeze* verzorgde een presentatie over de impact van het geven van de getuigenissen door de overlevenden op hun leven (hun getuigenissen staan in het boek *The Men Who Killed Me*). Tevens werd de getuigenis van Pascale voorgedragen (uit bovengenoemd boek).

Inmiddels is de tentoonstelling te zien bij het Internationaal Strafhof in Den Haag, waarschijnlijk tot en met eind april. De plaatsen waar de foto-tentoonstelling daarna zal staan zijn nog niet bekend. Mocht u belangstelling hebben om de tentoonstelling te exposeren, of kent u iemand die geïnteresseerd is, dan horen wij dat graag.

De foto's uit de tentoonstelling zijn ook te koop. Op de website van Mukomeze vindt u verschillende foto's die besteld kunnen worden. De opbrengst gaat naar Stichting Mukomeze. De kosten zijn: €45 (20x30 cm), €80 (40x60 cm) of €135 (60x90 cm). U kunt de foto's (op linnen) bestellen door een e-mail te sturen naar info@mukomeze.nl.

Steun Rwandese vrouwen door het kopen van kaarten, een boek of een foto op linnen!

Of word sponsor!

Vragen of opmerkingen? Mail naar info@mukomeze.nl

Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@mukomeze.nl



Projecten: onderwijs en landbouw

Via Stichting *Mukomeze* krijgen vijf Rwandese vrouwen de komende vier jaar de mogelijkheid om een studie aan de universiteit te volgen. Stichting Westeinde heeft de financiering hiervoor mogelijk gemaakt. Alle vijf vrouwen zijn slachtoffer van seksueel geweld; of zij hebben het zelf moeten doorstaan, of hun moeders zijn overleden aan de gevolgen van seksueel geweld, vaak door aids. De sponsoring voorziet, naast de inschrijving aan de universiteit, ook in de randvoorwaarden hierbij (huisvesting, voedsel en vervoer). Daarnaast heeft E.ON de toezegging gedaan om, na het opzetten van de fruitgaard in Nyanza (zuid-Rwanda), nu ook de verdere uitbreiding hiervan mogelijk te maken. Deze hulp komt ten goede aan vier gemeenschappen in Nyanza; in totaal zullen zo'n 3500 fruitbomen worden aangeplant (zie foto hieronder).

Vacature algemeen bestuurslid Fondsenwerving

Stichting *Mukomeze* is op zoek naar een algemeen bestuurslid met een achtergrond/interesse in fondsenwerving. Indien u interesse heeft, of iemand kent, kunt u contact met ons opnemen: info@mukomeze.nl.

Hoe u kunt helpen

Op 7 april 2009, tijdens de 15e herdenkingsdag van de Rwandese genocide, werden op verschillende plaatsen in de wereld getuigenissen van overlevenden voorgelezen. Zij werden tijdens de genocide vele malen verkracht door verschillende daders en velen zijn nu besmet met aids. Ondanks alles wat zij hebben meegemaakt, hebben deze moedige vrouwen plannen en toekomstdromen.

Mukomeze zoekt sponsors in Nederland voor deze vrouwen. Met maandelijkse sponsoring kunnen vrouwen in hun eigen onderhoud en dat van hun kinderen voorzien. De sponsorschappen lopen via de partnerorganisatie *Solace Ministries*, die de vrouwen goed kent en daardoor ook weet wat zij nodig hebben. **Voor €1 per dag, dus €30 per maand, kunt u vrouwen helpen hun dromen waar te maken. In dat geval sponsort u één vrouw. Uiteraard kunt u ook een kleinere maandelijkse bijdrage doen. Uw bijdrage zal dan tesamen met andere bijdragen een sponsorschap vormen. Vul vandaag het *machtigingsformulier* nog in (te vinden op onze website www.mukomeze.nl).**

Waarom individuele sponsorschappen?

Voor Stichting *Mukomeze* zijn individuele sponsorschappen een belangrijk instrument om zoveel mogelijk vrouwen in Rwanda te helpen. U steunt dan structureel één van de vrouwen die deze hulp zo ontzettend nodig hebben. Een sponsorschap van een Rwandese vrouw geeft aan dat er iemand is die om haar geeft.

Wanneer u voor een sponsorschap kiest, ontvangt u een foto van de vrouw die u sponsort, informatie over haar achtergrond en huidige situatie waarin zij leeft, en maximaal tweemaal per jaar een overzicht van de geboekte voortgang. Dit overzicht zal worden opgemaakt door onze partnerorganisatie. Wanneer u contact zou willen met de vrouw die u sponsort, dan kan dat ook door bijvoorbeeld brieven met haar uit te wisselen.

Andere mogelijke manieren om te helpen: een eenmalige of maandelijkse donatie naar keuze; een bepaald project ondersteunen, zoals het bouwen van huizen of het verbouwen van landbouwproducten (met name interessant voor bedrijven en instellingen); handwerkproducten kopen, zoals (kerst)kaarten en vredesmanden, vervaardigd door overlevenden van seksueel geweld; of aan bekenden vragen geld te doneren aan Stichting *Mukomeze* in plaats van een cadeau te vragen voor een bijzondere gebeurtenis.

Contactgegevens Stichting *Mukomeze* (secretariaat):

Kolenbrandersstraat 31 • 4813 CM • Breda
info@mukomeze.nl • www.mukomeze.nl • bankrek.nr. 1435.58.927



Naai- en breimachines voor vrouwen

De Derde Wereld Werkplaats in Teteringen heeft 1 hand- en 4 elektrische naaimachines, 10 trapnaaimachines en 5 breimachines gereviseerd, compleet met lappen stof, knopen, ritsen en reserveonderdelen, en naar onze partnerorganisatie in Rwanda verzonden. Met deze machines kunnen vrouwen zelf kleding maken en daarmee zelf in hun inkomsten gaan voorzien. Samen werken biedt ook de mogelijkheid om elkaar te steunen in trauma-verwerking. Kortom, de levering van deze naai- en breimachines biedt hen en hun kinderen weer hoop op de toekomst.

Bijeenkomst UvT en KVG Dongen

Op 5 november 2009 werd er een bijeenkomst gehouden in het Zwijzengebouw van de Universiteit van Tilburg waarbij werd stilgestaan bij de huidige situatie van vrouwen en mannen die verkrachting tijdens de genocide in Rwanda hebben overleefd. Enkele persoonlijke verhalen van overlevenden uit het boek *The Men Who Killed Me* werden toegelicht. Na de bijeenkomst kon iedereen met de djembé band Djembasa uit Breda mee drummen.

Op woensdag 18 november 2009 heeft *Mukomeze* een lezing verzorgd bij het Katholieke Vrouwen Gilde (KVG) in Dongen. Er werd stilgestaan bij de aanloop naar de genocide in Rwanda en het werk van Stichting *Mukomeze*. Tevens werden handwerkproducten verkocht.

Nodig ons uit...

Wij houden graag een presentatie over het werk dat wij doen voor Rwandese overlevenden van seksueel geweld. Stuur een e-mail naar info@mukomeze.nl indien u hier meer over wilt weten!

16e herdenking Rwandese genocide

Op 8 april 2010 wordt de Rwandese genocide in het Zwijzengebouw van de Universiteit van Tilburg herdacht. Voor meer informatie zie: <http://www.uvt.nl/diensten/dsz/cwl/rwanda2010>. *Mukomeze* zal hierbij aanwezig zijn met een standje om kaarten en vredesmandjes te verkopen en informatie over ons werk te geven.

Vragen of opmerkingen? Mail naar info@mukomeze.nl

Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@mukomeze.nl